

SIMPLE Gods plan van verlossing van JOHN



Waarom moest Jezus sterven?

1. Mens van nature kwaad doet (verkeerd).

John 3:19 “En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gek’omen is, en de mensen hebben de duis’ternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren bo’os..”



Wij zijn allemaal zondaars!

2. Door dat de natuur, zijn we veroordeeld.

John 6:40 “En dit is de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die den Zo’on aanschouwt, en in Hem gelo’oft, het eeuwige leven hebbe; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.”

John 3:18 “Die in Hem gelo’oft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelo’oft, is alrede vero’ordeeld, dewijl hij niet heeft gelo’ofd in den Naam des enig geboren Zoons van God..”

John 3:36b “...die zal het leven niet zien, maar de to’orn Gods blijft op hem..”



Er is een prijs voor de zonde!

3. Jezus was in de wereld en hij stierf voor ons.

John 14:6 “Jezus zeide tothem: Ik ben de Weg, en de Wa’rheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan do’or Mij..”

John 3:17 Want God heeft Zijn Zo’on niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld do’or Hem zou behouden worden.

John 1:10,12 “Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

4. Verlossing is een gratis geschenk, niet door goede werken. U moet Gods woord te geloven, en vertrouwen Jezus alleen te nemen!

Efeziërs 2:-9 2:8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het gelo’of; en dat niet uit u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

Handelingen 4:12 En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Na’am, Die onder de mensen ge geven is, door Welken wij moeten zalig worden.

Titus 3:5 He’eft Hij ons zalig gema’akt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij geda’an hadden, ma’ar na’ar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergebo’orte en vernieuwing des Heiligen Ge’estes;

5. Je moet geloven in de Heer en u zult eeuwig leven hebben!

John 5:24 “Vo’orwa’ar, vo’orwa’ar zeg Ik u: Die Mijn wo’ord ho’ort, en gelo’oft Hem, Die Mij gezonden he’eft, die he’eft het e’euwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den do’od over gega’an in het leven..”

John 6:47 “Vo’orwa’ar, vo’orwa’ar zeg Ik u: Die in Mij gelo’oft, he’eft het e’euwige leven..”

John 10:28 En Ik ge’ef hun het e’euwige leven; en zij zullen niet verloren ga’an in der e’euwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.

Als jij in het reine wil komen met God is hier een simpel vo’orbeeld van een gebed dat je kunt bidden. Onthoud, het opzeggen van dit gebed of elk ander gebed alleen zal je niet redden. Het is alleen het vertrouwen in Christus dat je kan redden van jouw zonde. Dit gebed is gewo’on een manier om aan God jouw vertrouwen in Hem te uiten en Hem te bedanken dat Hij gezorgd heeft voor jouw verlossing.



“God,

ik weet dat ik gezondigd heb tegen U en dat ik het verdien gestraft te worden. Maar Jezus Christus nam de straf die ik verdien op zich zodat ik door geloof in Hem vergeven kon worden. Ik wend mij af van mijn zonde en plaats mijn vertrouwen in U voor Verlossing. Dank U voor Uw wonderbaarlijke genade en vergeving – het geschenk van eeuwig leven! Amen!”